



Zonder jou

*Een dag zonder jou
Kun je geen dag meer noemen*

*Een dag zonder jou
Is een dag zonder licht
En daarom is zo'n dag
Geen gezicht*

*Het huis is leeg en koud
Als ik je stem niet hoor
De tafels, de stoelen en je bed
Het stelt geen moer meer voor*

*Een boom zonder takken
Een hemel zonder blauw
M'n liefste Duco*

Dat is een dag zonder jou

Duco is thuis waar wij als gezin met hem samenzijn.

We willen u uitnodigen om samen met ons afscheid te nemen van Duco in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op vrijdag 26 juli om 13.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

*Al jullie herinneringen aan onze Duco zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als jullie deze, maar ook foto's, met ons willen delen op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren*

Voor altijd 16

Diep bedroefd en met een onuitsprekelijk en intens verdriet in ons hart, hebben wij afscheid moeten nemen van onze liefste Duco, onze zoon, broertje en kleinzoon, zo onverwacht en met de schrik in ons hart heeft het alle grond in ons bestaan weggeslagen

Duco Juliën Brouwer

* Delft, 22 augustus 2007

† Pijnacker, 18 juli 2024

Arjan en Angélique
Don Delano
Djyra
Oma Elly

